



Maart 2003

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Deze laatste weken wordt onze aandacht volledig in beslag genomen door de internationale situatie. Het is zeker waar dat de oorlog het ergste is wat er bestaat. Onze ouders en onze grootouders kunnen getuigen van deze pijnlijke ervaring.

Dank zij de Europese constructie leven we in België reeds meer dan een halve eeuw in vrede. Dat is van fundamenteel belang om een waardig leven te lijden. Evenwel, indien zij dan al zeer kostbaar is, toch biedt de vrede geen oplossing voor alle problemen.

Ik meen dan ook dat ik als voorzitter van de PS mijn verantwoordelijkheid moet opnemen en U moet mededelen dat ik geconfronteerd word met een grote ongerustheid. Ons samenlevingsmodel, waarbij economische ontwikkeling en doorgedreven sociale bescherming met elkaar gepaard gaan, zou wel eens kunnen teloor gaan.

Het zou dus ook wel eens kunnen dat de opvoeding van onze kinderen, onze gezondheidszorgen en onze pensioenen – om maar paar voorbeelden te noemen – morgen niet meer kunnen gewaarborgd worden door de Staat.

In de eerste plaats zijn er de Vlaamse partijen die onze nationale sociale zekerheid willen splitsen en het voortbestaan van ons land in het gevaar brengen. En dan zijn er diegenen die deze voorziening willen privatiseren.

Er is een reëel gevaar dat onze sociale zekerheid vervangen wordt door een systeem dat gebaseerd is op private verzekeringen. Dat betekent dat U niet meer automatisch recht zou hebben op een degelijke sociale bescherming. U zou in dat geval zelf allerhande individuele overeenkomsten moeten aangaan, in functie van uw financiële middelen. Indien U niet genoeg geld hebt ?.... wel dan is dat jammer voor de kwaliteit van uw zorgverlening of voor uw pensioen.

Waarom de nieuwe belangstelling voor dit debat ? Omdat de financiering van de sociale zekerheid geen vaststaand feit meer is. De medische kosten vliegen de pan uit ingevolge de zeer hoge kostprijs voor de medische technieken en omwille van

de veroudering van de bevolking. Alle gezondheidsactoren, zowel kinesisten, verplegers, dokters, mutualiteiten als hospitalen eisen meer geld om U beter te kunnen verzorgen. Om aan eenieder een toereikend pensioen toe te kennen zullen er ook heel veel middelen nodig zijn. Het is overduidelijk. Indien ons sociaal stelsel niet geherfinancierd wordt, zal het ophouden met zijn fundamentele rol te vervullen, namelijk de bescherming van personen.

Bepaalde politieke partijen stellen niet meer of minder voor dan gewoonweg de Staatskassen leeg te maken. Wat zal er van onze Belgische maatschappij worden indien de Staat – wier doeltreffendheid, doorzichtigheid en onpartijdigheid moet verbeteren – niet meer op een behoorlijke manier kan instaan voor de financiering van het onderwijs, de huisvesting, de openbare diensten, het gemeenschappelijk vervoer, de postdiensten, het verenigingsleven, de politiediensten en het gerechtelijk apparaat ?

In tegenstelling met wat sommigen beweren, kan men onmogelijk een hoge graad van sociale bescherming waarborgen en tegelijk vermijden dat de hoogste inkomsten op een meer rechtvaardige wijze bijdragen tot de financiering van die bescherming. Ik wil dit bedrog aan de kaak stellen !

Om een kwaliteitsonderwijs voor onze kinderen te waarborgen, om het welzijn van eenieder te waarborgen, meer in het bijzonder van de ouderen en van de zieken, om de rust en de kalmte in onze wijken te waarborgen, om de koopkracht van allen te verbeteren, om de non-profitsector te ontwikkelen, enz., dient eenieder in functie van zijn inkomen bij te dragen. Dat is de eis van de PS !

Wij willen de bestaanszekerheid van alle burgers waarborgen. Dat betekent ervoor zorgen dat iedereen het hoofd kan bieden aan de onzekerheden van het leven en de voorwaarden scheppen voor een betere persoonlijke ontplooiing. Een degelijke huisvesting, een kwaliteitsjob, een toereikende uitkering voor de werklozen, een aangenaam levenskader zijn ook voor ons prioritaire doelstellingen in Brussel en in Wallonië.

Op enkele weken van de verkiezingen, meen ik dat het van fundamenteel belang is om ons af te vragen in welke maatschappij wij willen leven. Welke wereld zullen wij aan onze kinderen schenken ? Hoe moeten wij onze dromen van vrede en broederlijkheid waarmaken ?

Dit is waar ik mij samen met jullie heb willen over bezinnen.

Mevrouw, Mijnheer, ik dank U voor uw onthaal en voor uw aandacht.

Met vriendelijke groeten.



The image shows a handwritten signature in blue ink. The signature is written in a cursive style and appears to read 'Elie D. Ruyss'. Below the signature is a horizontal line.

N.B. : Mijn ploeg en ikzelf zouden het op prijs stellen uw mening te kennen.
Neem gerust de pen op.